

Campagnekriebels

Het gevoel herken ik direct: een licht fladderend gevoel onder in m'n buik.

Na 24 weken was dat te verwachten. Volgens de kenners zijn we goed op schema. Nog 14 weken te gaan en alles gaat top.

“Gaat het wel goed met je? Je ziet bleek en vermoeid”, zegt een vriendin. Tja, ondanks het mooie vooruitzicht kost de weg ernaartoe wel kracht. Kriebels veranderen in duwtjes en duwtjes worden schoppen. Iedereen zegt dat dit de mooiste tijd is. Ergens is het dat ook wel: spannend en inspirerend. Met nog 10 weken te gaan en de nodige inspanningen voor de boeg, is er helaas weinig tijd om te genieten. Maar dat komt straks wel.

Nog 6 weken te gaan: ik klap de laptop dicht. Eindelijk! Het is hartje zomer en ik ben wel toe aan wat rust. Even geen werk, even geen plannings. Mezelf opladen voor de laatste loodjes. Ik gebruik deze tijd om weer op krachten te komen, vol spanning en vol verwachting over wat nog komen gaat.

Nu is het bijna zover: over twee weken zijn we ‘uitgerekend’. De nachten worden korter en m'n rug geeft het bijna op. Eten is er allang niet meer bij. Zou alles wel goed gaan? M'n man brengt me nog een kop thee en geeft me een geruststellende zoen: “Echt schat, alles komt goed.”

De verlossing is bijna daar: 19 september. Dan kunnen we haar trots aan jullie laten zien. En mag de hele wereld het weten! Het is een meisje en we noemen haar... Dieet dit - Dieet dat.



Claudia Janssen Steenberg

[Bekijk de website](#)